

Zolang door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet doorgaan schrijft ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in deze tijd met elkaar verbonden weten.  
Reacties welkom: [predikant@pknwormer.nl](mailto:predikant@pknwormer.nl)

3 juni 2020

Beste mensen,

Hopelijk heeft u goede Pinksterdagen gehad.

Tweede Pinksterdag viel op 1 juni, de datum waarop de coronamaatregelen versoepeld werden. Ik was even in het mooie Hanzestadje Doesburg. De terrassen zaten weer vol, de ijssalon was geopend. Zo goed en zo kwaad als het ging hield iedereen zich aan de anderhalve meter. Een en al gezelligheid.

In Amsterdam werd ouderwets gedemonstreerd waarbij niemand zich hield aan de anderhalve meter. De verontwaardiging over de moord op George Floyd was groter dan de organisatoren en de politie en burgermeester van Amsterdam hadden ingeschat. George Floyd was de zoveelste zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam.

Iedere keer gebeurt het weer, iedere keer is er weer die massale verontwaardiging, maar er verandert niets. Waarom zou de ene mens meer zijn dan de andere mens enkel en alleen vanwege zijn of haar huidskleur? Een fatsoenlijk antwoord op die vraag is er niet, maar desondanks blijkt racisme onuitroeibaar.



Soms heeft racisme een heel duidelijk gezicht – zoals bij de moord op George Floyd – soms is racisme wat verborgener: de zoveelste onverklaarbare afwijzing op een goede sollicitatiebrief, de `toevallige` aanhouding van net die ene Audi die door een zwarte man of vrouw wordt bestuurd. Het protest op de Dam was onverstandig omdat de anderhalve meter niet in acht werd genomen, maar hoe kostbaar is het tegelijkertijd dat er zoveel verontwaardiging is. Geen racisme. Niet in de Verenigde Staten, niet in Nederland, nergens. Racisme is zonde.

### **Trump**

Nadat vreedzaam demonstrerende mensen vlak bij het Witte Huis door de politie met traangas en rubberen kogels uiteengedreven waren kwam president Trump naar buiten, wandelde naar een kerk en hield een bijbel omhoog. Even daarvoor had hij zichzelf de president van `law en order`, van recht en orde genoemd. Met het omhooghouden van die bijbel leek Trump te zeggen: en God staat achter mijn politiek.

Het is een oude traditie en ik heb er al vaker over geschreven: God spannen voor het karretje van eigen gelijk, eigen politiek, eigen macht. Trump past in die traditie. God bless America, maar welk Amerika? En welke `recht en orde` horen eigenlijk bij deze God?



Het denken en optreden van Trump laat zien wat gevaarlijke theologie is: eerst zeg je wat je zelf denkt en vindt en daar verbind je vervolgens de naam van God, het woordje `christelijk` en de bijbel aan.

De bijbel kent precies de omgekeerde volgorde: eerst spreekt God en vervolgens, in het licht van dat spreken, gaat het over de mens en wat die mens te doen staat.

Er staat in het Pinksterverhaal dan ook niet dat de mensen vervuld werden van zichzelf – daar hoeft God namelijk helemaal niets voor te doen – maar dat ze vervuld werden van de Geest.

En ze gingen ook nog spreken in andere talen. Met andere woorden: ze gingen iets anders zeggen dan wat ze altijd al zeiden.

Trump was wel een zeer slechte afsluiting van het Pinksterfeest. Geen taal die verbindt, geen taal die racisme veroordeelt, geen taal die recht doet aan de pijn die mensen door racisme wordt aangedaan, geen taal die heelt en geneest.

Het bordje voor de kerk (zie foto boven) verwoordde de Pinksterboodschap beter: iedereen welkom.

Vriendelijke groet,

Bart Vijfvinkel

Mocht u het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer. Een deel van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst van de kerk in de wereld.